

Inhoud Tessels kerkblad april 2025

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestantse gemeente Den Burg	9
Protestantse Waddengemeente Texel	15
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	21

IN DE DIEPTE



Pasen begint in de diepte. Met de graankorrel die sterft om vrucht voort te brengen. Zoals het zo mooi wordt gezongen in Lied 650 Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. Wan leven is meer dan geluk hebben, maar ook meer dan overleven. Het geluk hoort er wel degelijk bij, maar dat is ook het Wat een geluk van de zaligsprekingen.

Treffend wordt die weg in de diepte, die Pasen ook is, verbeeld in de oosters-orthodoxe kerken. Daar is de Paasicoon bij uitstek de Anastasis. Dat betekent opstanding en deze wordt verrassend genoeg verbonden met de nederdaling ter helle. Een artikel uit de geloofsbelijdenis, die wij denk ik eerder met het lijden van Christus verbinden, dan met zijn opstanding. Maar in de kerken van het Oosten begint Pasen met de afdaling in de onderwereld.

We zien hoe de poorten van de hel met geweld opengescheurd zijn, ze liggen machteloos onder de voeten van Christus en met een krachtig gebaar worden twee mensen uit de greep van de dood gered. Het is de eerste mens die hier bevrijdt wordt, Eva en Adam. En achter hen doemt een hele rij mensen op. We zien aan de ene kant David en Salomo met hun koningskroon naast Johannes de

Doper die met zijn vinger verwijst naar Christus. En aan de andere kant Abel met zijn herdersstaf; het eerste slachtoffer van de geschiedenis. Zo wordt als eerste het verleden gelauwerd. Losgemaakt uit de waan dat de overwinnaars de geschiedenis maken en dat de talloze slachtoffers naamloos ten onder gaan. Hier krijgen zij hun naam terug, worden ze ontrukkt aan de vergetelheid en zalig gesproken. Wat een geluk wanneer je uitziet naar het Rijk dat komt. Want ook de toekomst wordt geheiligd. De macht van de dood is gebroken, satan ligt geboeid aan de voeten van de Heer; hij lijkt niet meer dan een bolletje wol te zijn.

De Paasicoon verbindt tijd met eeuwigheid, wat geweest is met wat komt.

Zo vinden we het ook terug in Lied 650 over de goedheid Gods:

Zij daalt als vruchtbaar zaad
Tot in de groeve af
Omdat zij niet verlaat
Wie toeven in het graf.

Ds. Evert van Leersum

Texel

Kerkenpad Texel

Zeker 500 mensen bezochten 16 Texelse kerken tijdens de eerste Kerkepad-dag, de tweede dag trok maar liefst 1600 bezoekers.

In juni 1993 toen Kerkepad nog zonder meervouds-n geschreven werd.

Van tevoren, in april van dat jaar, waren tv-opnames gemaakt op het eiland. Het dicht bekeken NCRV-programma Kerkepad zond een Texel-aflevering uit, met een flinke dosis Texel-promotie. Men voorzag, vanwege de populariteit van het programma, problemen bij de boot en daarom werden extra bussen ingezet tussen de dorpen.

Negen kerken verleenden medewerking aan het project, ook andere kerken werden opengesteld.

Op de zolder van De Schuilhut in De Koog werd documentatie gevonden over de organisatie van Kerkepad, die in de plaatselijke pers breed werd uitgemeten.

De kerken kwamen onder andere met middagpauzediensten, met koorzang en vespers; er werd geld ingezameld voor een goed doel in Afrika, waarvoor broodjes werden verkocht.

Maatje Tjepkema-van Leeuwen haalt de dagboeken van haar man Henk erbij: 'Op 28 april werden er opnames gemaakt in de middag van de kerk in De Waal'.

En nadien: '530 gulden werd er opgehaald in De Waal, voor het goede doel'. 'Het goede doel dat gekoppeld was aan Kerkepad was een project in Kenia, waar Texelse jongeren een basisschool hielpen bouwen', weet Froukje Vlaming. 'Er was op Texel destijds een Afrika-groep heel actief.' Froukje vertelt dat ze destijds zelf ook meedeed aan Kerkepad: 'Je kwam in kerken waar je anders nooit kwam'. 'Bram Guiljam was zeer actief betrokken bij de organisatie', weet Ank van Putten



nog. Het grote aantal te bezoeken kerkgebouwen tijdens een zaterdag was voor het NCRV-programma uniek.

De kerk van Den Hoorn kon destijds vanwege vertraging in de restauratie niet bekeken kon worden, de fraaie consistoriekamer werd wel opengesteld.

32 jaar later wordt een vergelijkbaar initiatief 'van zolder gehaald'. Opnieuw zal er een Kerkepad plaats vinden op zaterdag 3 mei a.s. Verschil is, dat Kerkepad 2.0 (met n) niet de landelijke promotie kent en dus vooral door toeristen en Texelaars bezocht zal worden. Al is de KRO-NCRV wel op de hoogte gebracht.

Opnieuw doen de kerkelijke gemeenten, verenigd in de Raad van Kerken Texel mee met maar liefst 11 te bezoeken kerkgebouwen. In de kerken zal op elk

heel uur een activiteit van een kwartier plaats vinden, waarin kerk-zijn anno 2025 tot uiting komt. Dat standaardbeelden daarover inmiddels niet altijd meer passen bij de huidige realiteit in de kerken, is wat door de programma's onder het voetlicht wordt gebracht.

Enkele organisatoren aan het woord:

Ds. Evert van Leersum: 'Zomerkerk en de Raad van Kerken bleken ongeveer hetzelfde plan te hebben. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en zaterdag 3 mei organiseren we een Kerkenpad-dag. We willen laten zien wat er zoal plaats vindt in deze historische gebouwen en in gesprek raken met bezoekers. We hopen dat mensen waar mogelijk op de fiets stappen en hun eigen kerkenpad fietsen op basis van interesse in kerk en gepresenteerde activiteit.'

Iris Stekelenburg: 'We hebben een folder ontwikkeld waarop de kerken gepresenteerd staan en ook een programma duidelijk wordt, per kerk, voorzien van adressen en tijdstippen voor de activiteiten. Deze is bij de VVV, bij de deelnemende kerken en op een aantal plaatsen in de dorpen gratis verkrijgbaar. We richten ons op belangstellende Texelaars die de gelegenheid krijgen eens een andere kerk van binnen te zien en op de aanwezige toeristen. We hebben nog wel even contact gelegd met KRO-NCRV om ons initiatief onder hun aandacht te brengen. Wie weet levert dat nog wat extra promotie op.'

Op elk uur wordt het eerste kwartier gebruikt voor een activiteit voor of met bezoekers. Daarnaast is er gelegenheid tot toiletbezoek of om wat te drinken en de rest van het uur kan gebruikt worden om naar de volgende kerk te fietsen, waar dan op het hele uur weer een andere activiteit wordt aangeboden. Voor wie niet fietst is er de mogelijkheid om met de auto langs een aantal van de kerken te rijden.'

Binnen de Raad van Kerken werken diverse kerkgenootschappen samen. De Rooms-katholieke kerk doet met 3 kerkgebouwen in 3 dorpen mee, in De Cocksdorp, Den Burg, de Doopsgezinde kerk zetten de deuren van de Vermaning in Den Burg open.

De Protestantse Kerk in Nederland doet voor de Waddengemeente mee in Oosterend, De Cocksdorp en Oudeschild, PKN Den Burg sluit aan en Waal Koog Den Hoorn opent de kerken in alle drie de dorpen.

Kerkenpad 2.0 – langs kerken op Texel

Programma

RK De Cocksdorp (H. Francisca Romana),
Molenlaan 2, 1795 AM De Cocksdorp

Muziek. Voor de katholieken is 2025 een Heilig jaar of Jubeljaar van bezinning en geloofsvernieuwing. Thema is Pelgrims van hoop. Dit kan in de vorm van een pelgrimage, ook op de fiets!

PKN De Cocksdorp, Kikkertstraat 85, 1795 AC De Cocksdorp

Vrije bezichtiging. Om 12 uur orgelspel.

PKN De Koog, Dorpsstraat168, 1796 CG De Koog
Orgel en zang, verzoeknummers welkom.

PKN Oosterend, Kerkstraat 2, 1794 AM Oosterend
Mini-concert. Om 13 u. en 15 u. over de grafstenen door de archivaris

PKN De Waal, Hogereind 2, 1793 AC De Waal
Gedichten door Alfred Valstar, Fiet van Beek en dorpsbewoners en over de geschiedenis.

PKN Den Burg (De Burght), Binnenburg 2, 1791 CG Den Burg

11 u: over de grafstenen door historicus Gelein Jansen. 12 u: over dopen en doopvont door ouderling Roelie Struick, 13 u: piano en zang door Jaap en Ria van der Slikke, 14 u: over het heilig avondmaal door ouderling Daan van Sijp, 15 u: kerkliederen klinken door cantor Dyo Wassink en cantorij. Doorlopende presentatie historie, tentoonstelling met audiotour.

RK Den Burg (H. Johannes de Doper), Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg

Mini-pelgrimage door de kerk en langs het Jozefraam.

Doopsgezinde kerk (De Vermaning), Kogerstraat 18, 1791 ES Den Burg

Hartelijk welkom - ondanks de verbouwing - voor vrije bezichtiging en geregeld een rondleiding door Maarten 't Hart.

PKN Oudeschild (Zeemanskerk), Trompstraat 60, 1792 BL Oudeschild

Gedichten en verhalen over de rol van de zee in het leven van mensen door de eeuwen heen.

RK Oudeschild, De Ruyterstraat 129, 1792 AP Oudeschild

Vrije bezichtiging in rust en stilte.

PKN Den Hoorn (Hoornder kerkje), Kerkstaat 5, 1797 AD Den Hoorn

Samen muziek maken en luisteren.

Meer informatie

Kerkenpad 2.0 op Texel is tot stand gekomen door de Raad van Kerken Texel, de deelnemende kerken en vele vrijwilligers. www.kerkpleintexel.nl, info@kerkpleintexel.nl, tel. 06 51 18 45 73 (Iris Stekelenburg, secretaris Raad van Kerken Texel)



Dit Trio gaf op zondag 9 maart een concert in den Burg Het zijn Regan, Hugo en Ina. Na afloop fietsten ze nog even naar het strand.

Texel stuurt hulp naar Moldavië

Begin maart zijn de hulpgoederen die op Texel klaar gemaakt zijn door de vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa Texel, veilig gelost in Chisinau in Moldavië.



Omdat ze daar zonder internet zaten, konden ze pas een paar dagen later het volgende bericht sturen: 'Alle goederen zijn goed aangekomen en zijn zonder problemen alle grenzen gepasseerd... Speciale dank voor de wollen dekbedden...Alhoewel alles is waardevol en alle dingen zullen heel waardevol zijn voor de mensen. Dank aan iedereen, die hieraan heeft meegeholpen'

Dit schrijft Liuda, onze contactpersoon sinds vele jaren en zij heeft ook eens een bezoek gebracht aan Texel en had hier een warme ontmoeting met vele mensen.

Grote nood is er in het land. En nog eens extra ten gevolge van de oorlog in Oekraïne zijn er wel 400.000 mensen naar Moldavië gevlucht. Op Texel werken de vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa Texel keihard om hulpgoederen in te pakken en klaar te maken op pallets voor transport. Maar voor het transport is geld nodig..... Zodra er voldoende geld is, kan het volgende transport naar de Oekraïne op weg gaan..... De goederen zijn er, maar het geld ontbreekt.... Een bijdrage is welkom op NL 18 RABO 03625 21 905 t.n.v.Stg.HULP OOST- EUROPA TEXEL (met A.N.B.I. goedkeuring.)



Colofon

Inhoud:

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestantse gemeente Den Burg	9
Protestantse Waddengemeente Texel	15
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	21

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
 PG Den Burg: Corrie Hordijk
 Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema
 PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
 Predikanten: Hans Marseille
 Eindredactie: Erik van der Spek
 Drukwerk: Gerrit van Strien
 Sponsoring: Anneke en Nico Blonk
 De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
 Inleveren kopij voor 25 april 17.00 uur. Niet gemeente gebonden stukken naar:
 spek-druif@introweb.nl

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtexel.doopsgezind.nl
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

9 april 10.00 uur Bijbelleesuur
9 april 11.10 uur Muziekkommissie
10 april 20.00 uur Ledencommissie
13 april 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
15 april 15.30 uur Paasmaaltijd
16 april 10.00 uur Bijbelleesuur
16 april 11.10 uur Muziekkommissie
17 april 16.30 uur Dienst met avondmaal. Ds. Hans Marseille
20 april 10.00 uur Paasdienst ds. Hans Marseille
22 april 14.00 uur Studio
23 april 10.00 uur Bijbelleesuur
23 april 11.10 uur Muziekkommissie
24 april 13.30 uur Rembrandtkring
27 april 10.00 uur Dienst. Ds. Jacob Kikkert
28 april 19.30 uur Kerkenraad
30 april 10.00 uur Bijbelleesuur
30 april 11.10 uur Muziekkommissie
4 mei 10.00 uur Gezamenlijke dienst met PKN Den Burg. Ds. Wikke Huizing

Muziekagenda april 2025

Zondag 13 april Eriko Nagayama viool 16.00 uur
vrijdag 18 april Artex kamerkoor 19.30 uur
zondag 20 april kwartet met piano 16.00 uur
zondag 11 mei Alyssa Campbel 16.00 uur

Vooruitblik door Hans Marseille

Pasen is een lichamelijk feest van lijden en opstaan. Je lichaam is zowel pleisterplaats van verdriet als ontmoetingsplek van liefde. In het bijbelleesuur op woensdagmorgen lezen we nu het boek Hooglied. De liefde vindt in het lichaam van de ander haar 'ding', haar 'haven', haar oorsprong en uitdrukkingmogelijkheid. "Je ogen, je donkere haar, je krullen, je mond en je lippen, je stem..."
Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Mensen die lijden vragen om aandacht. Hun lichaam roept ons medeleven op: Voeten, knieën, handen, zijde, borst, hart, gezicht. Op die manier zingt het Kamerkoor van Artex zeven keer over Jezus. Goede Vrijdag 18 april, Vermaning van Den Burg.

Aula

Veel bezoekers aan ons gebouw weten niet wij in de Vermaning over een aula beschikken. De aula zit naast de WC bij de ingang tegenover het jeugdhonk. Er is ruimte voor 1 kist. Het is een hele, kleine, sfeervolle ruimte.



In de 'Wie wat waar wanneer in de Doopsgezinde Gemeente' staat het volgende:

Uitvaartdiensten

Voor leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Texel worden bij overlijden het gebruik van de aula voor het opbaren en het kerkgebouw voor de uitvaartdienst en de condoleance niet in rekening gebracht.

Aan het verzorgen van de uitvaartdienst door de predikant en aan de aanwezigheid van de koster zijn geen kosten verbonden.

De vergoeding voor de organist en het klokluiden door de koster worden in rekening gebracht door de begrafenisondernemer. Kosten gemaakt voor de condoleance (koffie, thee, enz.) dienen te worden verrekend met de koster.

De kerkenraad denkt er goed aan te doen dit nog eens onder uw aandacht te brengen.

Ledenvergadering

De voorjaarsledenvergadering is op donderdag 13 maart gehouden. Voor de pauze stonden de

jaarverslagen van de secretaris, boekhouder en predikant op de agenda.

Voor het programma na de pauze was uitgenodigd ds. Rob Workel. Hij heeft met ons van gedachten gewisseld over de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente. Op de verschillende wijkbijeenkomsten is hier al over gesproken. Rob is een enthousiast spreker. Hij vertelde hoe hij zelf welkom was geheten bij de Doopsgezinden. Hoe belangrijk is dat welkom zijn en voelen. Verder moeten we ons niet te veel op de jeugd richten, maar meer op de groep veertig- en vijftigers. De tijd was te kort voor hem. Hij had nog wel een uur kunnen volpraten.



Renovatie / restauratie

Vanaf begin april zullen er restauratiewerkzaamheden plaatsvinden aan ons gebouw. Het dak o.a. wordt onderhanden genomen. Eerst wordt er voornamelijk buitenom gewerkt. Na Pasen soms ook binnen. We kunnen hinder ondervinden van steigers, opslag materialen e.d. Voor de bouwvak zal alles klaar zijn is de prognose.

Paasmaaltijd

Op dinsdag 15 april is de paasmaaltijd, georganiseerd door de federatie van zuster- en broederkring. Aanvang 15.30 uur (half 4). De liturgie voor deze middag is gemaakt door ds. Jannie Nijwening en is aangepast voor onze viering. Rond 17.00 uur zal er een broodmaaltijd zijn. Daarna het laatste stukje liturgie. Rond 18.15 uur is het naar verwachting afgelopen. Voor opgeven voor de maaltijd ligt er een lijst in de kerk. Opgeven kan ook bij Anneloes Visman: info@dgtextel.doopsgezind.nl.



Zusterkring

Op 26 februari verzorgde Hans de middag. Hoofdonderwerp: waar maak je excuses voor? Voor gebeurtenissen waar je zelf part noch deel hebt gehad? Voor wat er in de historie is misgegaan?

Hij stelde Indonesië aan de orde en dan met name het optreden van J.P. Coen om het monopolie van de nootmuskaat te krijgen voor de VOC. Ook de slavernij in Suriname kwam aan bod door fragmenten van een kinderboek dat schetst hoe er vroeger met slaven werd omgegaan.

Wij kwamen er natuurlijk niet uit, maar het is goed om eens bij zo'n onderwerp stil te staan.

Op 26 maart ging het voor de pauze over de opbouw van een Doopsgezinde Gemeente, de tekst op het wandbord, de rol van de ADS, lid worden e.d. Na de pauze was de geschiedenis van de zusterkring het onderwerp. Wat hebben we de afgelopen bijna 60 jaar veel gedaan. Er gingen foto's rond en dingetjes die we bij diverse kringavonden/middagen geknutseld hadden. Busreisjes o.l.v. Corrie Kuip, fietstochten als afsluiting van het seizoen, eten in het Proefkonijn bij de OSG. Een hele geslaagde middag.

Theemiddag op dinsdag 4 maart

door Riny Wielinga

Ons clubje bestaat deze middag uit 6 zusters en Hans, die met grote dozen binnenkomt. Maar we beginnen te zingen met lied 904: Beveel gerust Uw wegen. Hans heeft weer een puzzel voor ons bedacht. Het onderwerp is een ets van Rembrandt. Hij wilde het eerst uitleggen. Uit de grote doos kwamen kleine bonbondoosjes. Ze waren nog helemaal nieuw, maar de bonbons heeft hij misschien allemaal opgegeten? We gingen met ons allen de puzzel maken, hij deelde eerst een A4 uit. Een ets heeft wel een voorstelling, maar het zijn kleine, dunne streepjes. Wij zagen er een wolf of hond in. In ieder doosje zaten 9 puzzelstukjes met op de bodem van het doosje een deeltje van de grote puzzel. We begrepen later hoe het moest. Hans zei: "begin maar". Dat deeltje moest bij iedereen kloppen. Want je moet je doosje doorgeven en dit krijg jij van je buurvrouw. Toen begrepen we pas hoe we de hele puzzel af moesten maken, maar dit gingen we toch niet doen! Hij toverde weer een zeer oud boekje tevoorschijn over Ineke haar komende verjaardag. De plaatjes waren prachtig, Zij zou 10 jaar worden, maar haar wens was een nieuwe jas. De eerste keus was een nette jas. Maar ze ruilde hem in voor een legergroene. Die, droegen stoere soldaten in de 2e wereldoorlog. Dat wilde ze ook niet. Maar toen mocht ze, nog 1: x „ruilen„ en die jas vond ze mooi,: Je kon hem aan 2 kanten dragen. Later ontdekte ze dat haar vriendinnetje dezelfde jas had. Dat was erg leuk. We gingen eerst een lekker kopje theedrinken met een chocolaatje.

Hans was een keer op weg paar de boot en zag een aantal brieven liggen. Hij dacht: misschien is iemand dit verloren. Ik zal het toch maar meenemen. Dit leek ook wel een puzzel, maar iemand is zijn zolder aan het opruimen geweest. Wij hebben alles, moeten doorscheuren. Het was zo oud. We stopten en kregen nog koffie met een lekker marsepeingebakje. Een lied werd er nog gezongen tot slot en we wensten elkaar een, mooie maand met zon en wel thuis.

Verdriet

Op 26 maart 2025 is overleden Dirk Cornelis Herbertus Kievit, oud 79 jaar. Dirk was erg betrokken bij onze Doopsgezinde Gemeente. Zo zat hij al sinds 1998 in de kerkenraad, met af en toe een verplicht rustjaar ertussenin. Hij was voorzitter van de onderhoudscommissie en de ledencommissie, secretaris van de broederkring. Bekende uitspraak van hem was: moet je eens even horen, ik heb zo eens zitten denken... Dan kwam er een heel zinnige opmerking over een onderwerp in onze gemeente. Dirk was een man van doen, niet van mooie woorden. Hij heeft zijn jeugd in de Kogerstraat, doorgebracht. Met zijn vrouw Hannie en later de kinderen woonde hij bij 'zijn' tankstation aan de Pontweg. Hij stond op het punt om te verhuizen naar de Beatrixlaan. Dat heeft niet meer zo mogen zijn. Hannie woont daar nu wel. We wensen Hannie de kinderen Karin en Anita, de schoonzons en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van Dirk.

Pasen door Rinus Kuiper

Pasen geeft perspectief
Pasen zorgt voor nieuw leven
Pasen kun je geestelijk verstaan!
Pasen kun je letterlijk verstaan!
Pasen is het grootse geloofsgeheimenis! Pasen en lente zijn heerlijke bondgenoten! Hiermee heb ik wat opgeschreven, waarmee Pasen vaak wordt aangeduid. Pasen kun je aan veel kanten benaderen. Je kunt er zelfs een groot feest van maken. Maar toch: het is en blijft een groot geheimenis! Je bent misschien nog wel het meest aangewezen op wat de Hebreeënbrief zegt: "Geloven is de zekerheid van de dingen die men niet ziet". Pasen accepteren als een groot geheimenis,
Dat is iets wat mij de meeste steun geeft. Dat zegt mij veel meer dan dit geestelijk of letterlijk te geloven!
Ik geloof wel dat er iets is na de dood, maar wat betreft de concrete dingen blijf je altijd met vragen zitten. Dit blijft buiten bereik van ons denkvermogen!
In het volgende gedicht ga ik hier wat nader op in.

Pasen.

Pasen geeft ons perspectief
Dat mogen wij best weten!
Maar heel erg simpel is dat niet
Dat moeten wij niet vergeten!
Ja, er is leven na de dood
Dat is best een groot gegeven
Maar kraakt wel als harde noot:
Het is rauw en bonkig in beleven!
Pasen alleen geestelijk verstaan
Gaat samen met een verschraling!
Pasen alleen letterlijk verstaan
Gaat samen met een versimpeling!
Het Hemelse speelt hierdoorheen
Dat wil Pasen ons groots zeggen
Het keert ons om bij graf en steen

Zonder het exact uit te leggen!

Pasen is een groot geheimenis!
Dat is het eerste ons gegeven
Het graf dat leeg en open is
En wordt met raadsels omgeven!

Toch wil ik nog een poging doen
Iets van het gordijn weg te trekken
Iets zichtbaar maken van het blazoen
Dat Pasen ons wil verstrekken

Maria die naar de hof was gegaan
Zou de Opgestane niet herkennen!
Er was iets bijgekomen en afgegaan:
Pasen is een nieuw soort kennen!

Zij dacht dat het de tuinman was
Die tot haar was gekomen!
En wist dat uit het open graf
Haar Heer was weggenomen!

Maar deze tuinman zou ook gaan
Over de aloude Hof van Eden
Wat bedorven was brak weer baan:
Er kwam uitzicht in het heden!

De Heer is waarlijk opgestaan
Dat mogen wij geloven
Al kleven er wel vragen aan
Pasen gaat dit toch te boven!

De Heer is waarlijk opgestaan!
Dat is en blijft een groots gegeven
Al lijkt het niet eenvoudig te verstaan
Het geeft een omslag in ons leven!

Want Pasen wil ook ons vernieuwen
Door dienstbaar aan de Heer te zijn
De vrede en het recht te dienen
En de liefde hoort er groots bij!

Pasen is ook één met de lente
Met die nieuwe groei en bloeikracht
Vanuit doodsheid komt er nieuw leven!
Met daarbij de fraaie kleurenpracht!

Studio

We bespreken interviews uit de krant waarin naar de zin van het leven wordt gevraagd.
Bregje Hofstede was een twintiger met een bruisend leven toen ze opeens niets meer kon. Haar lichaam weigerde dienst en na een klein stukje lopen was ze al doodmoe. Ook helder nadenken lukte niet meer, wat funest is voor een schrijver. Bregje is geen uitzondering. Een zogenaamde burn-out komt het meest voor onder vrouwen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Vaak worden geestelijke oorzaken hiervoor genoemd, maar wat is de rol van het lichaam? Dat geeft immers uiteindelijk aan dat het echt niet meer gaat. In De herontdekking van het lichaam beschrijft Hofstede hoe zij leerde om haar lichaam opnieuw te gaan zien als volwaardig onderdeel van zichzelf. Een prachtig moment beschrijft ze wanneer haar zus een zoontje krijgt. Daarover vertelt ze heel aandoenlijk: 'Ik houd mijn neefje vast. Dag klein ventje. Je bent nu helemaal thuis in je eigen lichaam.'

Lief Neefje, je hebt handen en ook voeten die je in je mond kunt stoppen. Zodra je die voeten leert gebruiken, ontdek je de kamer en de tuin en later de straten eromheen. De ruimte waarin je 'thuis' voelt wordt steeds groter.!' En verder schrijft ze over hem: Sinds vier dagen woont hij op zichzelf. Nu ontdekt hij de uithoeken van zijn eigen lichaam, dat vijftig centimeter lang is. En dan vertelt Bregje Hofstede hoe haar eigen lichaam steeds minder 'thuis' is geworden. Hoe ze van haar eigen lichaam is vervreemd. Ze zegt: Ik verplaatste de kern van mijn leven naar elders. Er was zoveel op haar lichaam aan te merken, dat ze naar haar lichaam keek als iets wat 'slechts' haar hoofd rondroeg en haar pen vasthield. Haar lichaam was voor haar een noodzakelijk kwaad. Ze vraagt zich af wanneer dat verhuizen uit haar lichaam begon. Ze raakte er steeds minder vertrouwd mee: Ze vervolgt: "Mijn dagboek was voor mij een comfortabeler plek om in te verblijven." Die dagboeken heeft ze bewaard en daarin kan ze teruglezen hoe er ook momenten zijn geweest, dat ze wel weer even terug was in haar eigen lichaam. Dan beschrijft ze hoe ze in zee gezwommen heeft, terwijl het donker was. Of dat ze ziet hoe mooi het zonlicht in banen de badkamer binnen viel. "Mooie uren in mijn lijf, "schrijft ze dan in haar dagboek.

Na haar burn-out slaat Hofstede om van het negeren van haar lichaam naar supergezond leven. Ze koopt vers eten en start met meditatie en yoga. Ze leert dat haar lichaam aangeeft wat het nodig heeft, bijvoorbeeld bewegen of rusten. En ze ontdekt dat haar denkkraft hierdoor verbetert. Ze gaat wandelen en hardlopen, want ondertussen kunnen je gedachten de vrije loop nemen en dat is essentieel voor creativiteit.

Het mag duidelijk zijn dat ze bewust in het leven staat en daar boeiend over kan vertellen. In een interview met Fokke geeft ze antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Maar veel belangrijker is het gesprek dat we naar aanleiding hiervan met elkaar voeren. Iedereen die wel wil is welkom.

Rembrandtkring.

Hoe kwetsbaar mensen lichamelijke zijn, zien we in de ets, waarin Jezus ondersteunt wordt door een engel. Het lijkt erop dat die engel moeite moet doen om Jezus niet voorover te laten vallen. Het is dieptepunt van eenzaamheid en angst. Verlaten van God en mensen laat die engel iets van aanwezigheid bestaan. Heel anders zijn de tekeningen die Rembrandt maakt van de arrestatie van Jezus in Jeruzalem. In het tumult is iemand op de grond gevallen. Bij Rembrandt mept een omstander nogmaals met een stok naar degene die is gevallen en overeind probeert te komen. Je moet goed kijken om te zien wat er gebeurt, maar wat je bij Rembrandt ziet is levensecht.

Doperszaigoed

Deze kring gaat verder op donderdag 13 mei, wanneer ds. Peter de Braanker uit den Helder komt

vertellen. Peter is zowel kenner van de theologie als liefhebber van klassieke muziek. Hij kan ons als geen ander vertellen over Albert Schweitzer's geloof in God en liefde de muziek van Bach.

Artex Kamerkoor zingt op Goede Vrijdag in Den Burg

Inmiddels is het voorjaar begonnen met het mooie weer en de lammetjes in de wei maar het is ook de tijd voor Pasen. De Passietijd waarvoor veel prachtige muziek geschreven is. Natuurlijk de bekende, geliefde en beroemde Passie van Johann Sebastian Bach die op heel veel plaatsen in Nederland ook dit jaar weer worden uitgevoerd. Maar er is meer...

Het kamerkoor van Artex onder leiding van Ellen Verbugt heeft zich, een aantal jaren geleden alweer, ondergedompeld in een stuk over het lijden van Christus geschreven door Dietrich Buxtehude, in zijn tijd minstens zo bekend als Bach. Dit jaar zingen we op Goede Vrijdag in de Doopsgezinde kerk van Den Burg aan de Kogerstraat. We zingen de koorden met begeleiding van Ronald van der Veen op het orgel en Ds Marseille leest uit de Bijbel over de kruisiging op Goede Vrijdag

Het stuk, eigenlijk een cyclus van 7 cantates, heeft als onderwerp de lichaamsdelen van Jezus: Membra Jesu Nostri. Het zijn eigenlijk meditaties voor de lijdenstijd met steeds een ander lichaamsdeel als thema. De voeten, de knieën, de handen, de zijde, het hart en het gelaat staan symbool voor de verschillende deugden, de keuzes die we maken of liever gezegd zouden kunnen maken. Daarbij staan we van oudsher stil in deze tijd voor Pasen: een stille tijd, een tijd van stilstaan bij.

U bent van harte welkom om te komen luisteren. Het begint om 19.30u en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis

Vermaningspad 2025

Thema: 'De moed om te bewegen'

In samenwerking met de Doopsgezinde gemeenten van Bolsward, Harlingen en De Lytse Streek organiseert de Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS) op Hemelvaartsdag 2025 het Vermaningspad op de geboortegrond van Menno Simons.

Er is een fietstocht (ca. 50 km) uitgezet langs historische plekken, die zeer de moeite waard zijn om even bij stil te staan. Voor de autorijders staan ook Makkum en Franeker op het programma. Het begin- en eindpunt van het Vermaningspad is in Bolsward. Om alles in goede banen te kunnen leiden dienen de deelnemers zich vooraf op te geven en in te schrijven. Dit kan tot 15 mei a.s. via een e-mail aan de FDS: frieslandfds@gmail.com.

De kosten van de dag zijn € 10,- per persoon. U kunt het geld tot 15 mei a.s. overmaken op rekening NL 20 RABO 0146 4583 46 t.n.v. Friese Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van Vermaningspad 2025, uw naam en uw gemeente.

Predikant (maandag vrij): *ds. mevrouw Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com
Voorzitter kerkenraad: *mevrouw Marjan Nicolay-Mosk*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email voorzitter.pkn.denburg@texel.com.
Scriba: *mevrouw Ank van Putten*, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com
Ledenadministratie: *mevrouw Marga Drijver-Zijm*, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: *de heer Douwe Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl. Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. [NL18RABO 03625.12302](https://www.iban.nl);
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. [NL62RABO 01220.41720](https://www.iban.nl)
College van Diakenen rekeningnr. [NL50RABO0137195761](https://www.iban.nl).
 • Redactie kerkblad: *mevrouw Corrie Hordijk*, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl
 Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij *mevrouw Ank van Putten*, tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com
 Kerkhof: *de heer Erik v.d. Spek*, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
 Vertrouwenspersonen: *ds. de heer Michiel Aten*, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en *mevrouw Joke de Goede*, tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com
 Website <https://www.pkndenburg.nl>

Kerkdiensten

Zondag 13 april Palmpasen De Burght	9.30 uur	Ds.: mevr. I.M. Bossenbroek uit Nunspeet Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e EDW; inloophuis Texel Deel2, 2 ^e kerk, 3 ^e onderhoud orgel Zondagsbrief: Joke Vlaming
Donderdag 17 april Witte Donderdag Heilig Avondmaal De Burght	19.30 uur	Ds.: ds. G. de Vries Organist: Jan Kruithof Collecte: Werelddiaconaat KIA Kameroen,
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag Den Hoorn	19.30 uur	Ds.: ds. E. v. Leersum
Zaterdag 19 april Stille Zaterdag Oosterend	21.30 uur	Ds.: ds. W. Huizing M.m.v. de cantorij van de Waddengemeente
Zondag 20 april Paaswake De Burght Pasen De Burght	6.00 uur 10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing M.m.v. de cantorij Organist: Dyo Wassink Ds.: ds. W. Huizing Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e KIA-noodhulp, 2 ^e kerk, 3 ^e verwarming Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 27 april De Burght	9.30 uur	Ds.: ds. J. Vonk uit Houten Organist: Dyo Wassink Collecten: St. Hulp Oost Europa Texel, 2 ^e Solidariteitskas, 3 ^e onderhoud orgel Zondagsbrief: Joke Vlaming
Zondag 4 mei Gezamenlijke dienst met Doopsgezinde Gemeente In de Vermaning Kogerstraat	10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Agenda

Maandag 7 april	19.45 uur	Cantorij in De Burght
Dinsdag 8 april	19.30 uur	Vergadering Kerkenraad in De Schakel
Woensdag 9 april	19.30 uur	Avondgebed in De Burght
Donderdag 10 april	18.00 uur	Samen aan tafel in De Schakel
Maandag 14 april	19.45 uur	Cantorij in De Burght
Woensdag 16 april	19.30 uur	Avondgebed in De Burght
Woensdag 16 april	20.00 uur	Diaconievergadering in De Schakel
Maandag 21 april	19.45 uur	Cantorij in De Burght
Donderdag 24 april	19.00 uur	Basicursus Geloven, in De Schakel
Vrijdag 25 april	Vóór 17.00 uur	Copij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk
Maandag 28 april	19.45 uur	Cantorij in De Burght
Donderdag 1 mei	10.30 uur	Praatcafé in De Gollards
Zaterdag 3 mei	Van 10 tot 16 uur	Kerkenpad Texel in De Burght

➤ Voor actuele activiteiten in De Burght zie <https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html>.

Van de predikant

Kruis!

Onlangs fietste ik met vriendinnen door het Limburgse heuvelland rond Vaals. Voor ons Texelaars was het als buitenland. We zagen langs de weg andere dingen dan thuis. De verkeersborden veranderden voortdurend van taal en vorm en kleur; de weg ging door Duitsland, dan weer door België en door Nederland. "Daar heb je er alwéér één..." riep vriendin M. uit, met enige irritatie in haar stem. Ze bedoelde een kruis met daaraan een lijdende Jezus. Van hout of van steen, ze staan daar overal, vaak bij kruispunten. Het ergerde M. steeds zo'n lijdende Christus, dominant de aandacht opeisend. Ze keek wat verwijtend mijn kant op. Als gelovige moet je wel vaker dingen uitleggen die je zelf ook niet helemaal navoelt. Ik vertelde dat dit katholieke kruisbeelden zijn. Jezus hangt daarop aan het kruis. Protestantse kruisbeelden zijn leeg (en staan zelden langs de weg). Globaal gezegd leggen katholieken meer nadruk op het lijden van Christus en Protestanten op de opstanding van Christus. Dat was nieuw voor M. Maar het nam haar irritatie niet weg. M. ken ik als een vrouw met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Haar ergenis komt voort uit twee dingen. Eén: de dominantie van een kerk in het openbare landschap. Wat denkt die kerk wel? Twee: de aanstootgevendheid van het kruis; de confrontatie met het lijden. Op één had ik de volgende wedervraag: op veel andere plaatsen is de dominantie van het kruis vervangen door die van een gele M of grote reclamezuilen. De dominantie van de commercie. Irriteer je je daar ook aan? En op twee: ja, het kruis is aanstootgevend, dat is precies de bedoeling. Of er nu een Christus aan hangt of niet. Het aanstootgevende is dat het een martelwerktuig is dat tegelijkertijd symbool staat voor de overwinning van het leven. Het toont het geweld in onze wereld én de kracht van de liefde, die ertegenover staat; De Liefde van De Eeuwige voor de wereld. En wij kunnen kiezen wat (of beter: *Wíé*) we willen dienen. Het kruis verbindt in haar vorm de hemel met de aarde. De kruisbeelden aan de straat willen ons oproepen niet het geweld te volgen maar De Liefde.

M. wierp tegen dat juist die kerk van dat kruis niet liefdevol is. Lees het nieuws. Dat ze dit zelf ervaren heeft op de christelijke school waarop ze zat. Dat werpt ze me wel vaker voor de voeten. En ze heeft gelijk. Het zien van een kruis is geen enkele garantie. De kerk kan een bruut machtsinstituut zijn; haar personeel soms wreed of zelfzuchtig. Dat neemt niet weg dat het kruis zélf van een enorme weerloosheid is. Het gaat om de oproep die ervan uitgaat. Die door veel ándere mensen, die niet in het nieuws komen, wel degelijk gehoord en nagevolgd wordt. Dat beaamde ze wel. Met de toevoeging dat je daarvoor geen christen hoeft te zijn.... En ook dat is waar. Zo kwamen we er niet helemaal uit, maar verloren de genegenheid voor elkaar niet. En dat is me veel waard...haar vriendschap is me dierbaar. Deze maand beleven we het in de gemeente opnieuw, met elkaar: het kruis van Christus, mét en zonder zijn lichaam. Dat we Zijn Liefde hooghouden en, met vallen en opstaan, vormgeven in onze gemeenschap én daarbuiten.
Wikke Huizing



Samen aan Tafel donderdag 10 april

De tweede gezamenlijke maaltijd in de veertigdagentijd is op donderdag 10 april. U bent van harte welkom in De Schakel, om 18 uur, voor een smakelijke driegangenmaaltijd, enig geestelijk

voedsel en veel gezelligheid. Opgeven kunt u zich bij Nannie de Haas (tel. 312298), Carla Betsema (06-40292163) en Wil van Heerwaarden (06-29054961). Geeft u bij hen ook aan of u wilt worden opgehaald.

Taizéviering De Koog zondag 6 april

In het mooie kerkje van De Koog vindt op zondag 6 april een Taizé-viering plaats. Deze begint op 19.30 uur, en duurt een klein uur.

Het is een meditatieve viering, met korte gezangen, die herhaald worden. Zo kom je los van het lezen van de tekst en gaan de woorden meer in je om. De repeterende melodieën vormen een cadans zodat het lied een gebed wordt. Een klein koortje en musici zullen ons begeleiden. Tevens is er veel stilte en is er een gebed rond het kruis, waar ieder een lichtje kan ontsteken.

De dienst is voorbereid door mensen uit verschillende kerken. Van harte welkom!

Avondgebeden

Tot aan de woensdag in de Stille Week gaan de avondgebeden op woensdagavond door in De Burcht. U kunt gewoon aansluiten om half acht, in de halve kring rond de avondmaalstafel. We zingen veel liederen en vooral ook gebeden. We lezen een korte tekst en zijn stil. Om acht uur slaat de klok en zijn we klaar.

Basiscursus Geloven met Bijbelse verhalen

De basiscursus is met tien deelnemers goed bezocht en inmiddels op de helft van het cursusboek aangekomen. De opzet van de cursus is zó dat we beginnen met het aansteken van de paaskaars en het zingen van een lied. We zitten in een halve kring om de kaars. Daarna is er een persoonlijke inleiding en vervolgens brandt het gesprek los over de inleiding én het hoofdstuk uit het boek.

De deelnemers hebben allen een protestants-christelijke achtergrond en brengen veel levenservaring mee en kennis uit allerlei gebied. Er volgen nog vier bijeenkomsten.

Gezamenlijke dienst in DG Vermaning

zondag 4 mei

Waren vorig jaar de Doopsgezinden mét hun predikant bij ons te gast...dit jaar gaan we op zondag 4 mei naar de Doopsgezinde Vermaning. In De Burcht is dan geen dienst. Let op de aanvangstijd: 10 uur!

Van de Diaconie

Afgelopen maart 2025 mochten wij het volgende ontvangen:

23 febr. Eil. Diaconaal Werk Inloophuis	
Deel 2.0	€ 150,00
02 maart Diaconie	€ 147,50
09 maart St. Voedselbank Texel	€ 280,00
Busje Mary Veltkamp	€ 31,50
16 maart Kerk in Actie Midden-Oosten	€ 250,00

Het collecte rooster voor april 2025: *

Zondag 06 april St. Hulp Oost-Europa Texel. Door de voortdurende oorlog in Oekraïne, komen er nog steeds vluchtelingen terecht in de omliggende landen. Vooral de aangrenzende landen Moldavië en Roemenië vangen deze vluchtelingen op, terwijl in deze landen ook grote armoede heerst. Uw bijdrage is van harte welkom.

Zondag 13 april collecteren we voor het Eilandelijk Diaconaal Werk, Project de Deel 2.0. Aan de Emmalaan is het Inloophuis de Deel 2.0 gestart. Hier wordt opvang gegeven aan mensen met dementie, NAH (niet aangeboren hersenletsel), de Reumavereniging Texel en het bestuur van de ROPARUN komt hier bij elkaar. De Diaconie steunt dit project o.a. door een bijdrage te schenken aan de inrichting van de ruimte en ondersteuning van de activiteiten die er plaatsvinden.

Donderdag 17 april Witte Donderdag Heilig Avondmaal Wereld Diaconaat Kerk In Actie Kameroen, duurzame landbouw in Noord-Kameroen. In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het veranderende klimaat, houtkap en slecht bodemgebruik mislukken oogsten. De Lutherse Broederkerk traint dorpsbewoners in duurzame landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien. Mensen leren energiezuinig te koken en eigen brandstof en mest te maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden mimosa, moringa – en sheabomen geplant en ook spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen.

* Zondag 20 april Pasen Kerk In Actie Noodhulp. Op de zondagsbrief van 17 april zal de Diaconie vermelden waar deze Noodhulp voor bestemd zal zijn.

* Zondag 27 april St. Hulp Oost-Europa. *

Zondag 04 mei Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde Gemeente.

* Zondag 11 mei Eilandelijk Diaconaal Werk, Inloophuis de Deel 2.0.

Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie: NL50RABO0137195761, graag o.v.v. het doel van uw gift.

Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan. Namens de diaconie Bea Aalders en Anke van Harten

Van de kerkrentmeesters

Collecten in februari:

Kerk	€ 215,73
Onderhoud gebouwen	€ 182,66
Orgelfonds	€ 66,10

Abonnement Texels kerkblad

Met dit kerkblad zijn ook de betaalverzoeken voor het abonnement op het Tessels kerkblad 2024/2025 meegekomen. Voor nog steeds € 7,50 krijgt u 11 nummers vol informatie over de Doopsgezinde- en Protestantse gemeenten bij u bezorgt.

De kerkrentmeesters kunnen het erg waarderen als iedereen dit toch niet al te hoge bedrag willen overmaken. Alvast dank voor uw medewerking.

4 mei herdenking

Ieder jaar is er op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst in De Burght met aansluitend de stille tocht naar de Algemene Begraafplaats.

De herdenkingsbijeenkomst in De Burght begint om 18.45 uur.

Nu bent u gewent dat de meeste uitzendingen vanuit onze kerk te volgen zijn op www.kerkdienstgemist.nl. Omdat de 4 mei uitzendingen niet altijd goed verliepen is besloten om deze bijeenkomst niet meer via www.kerkdienstgemist.nl uit te zenden.

De bijeenkomst in de kerk en op de begraafplaats is wel te zien via www.texelkijkenenluisteren.nl en op de facebookpagina Texel Kijken en Luisteren.

• Radio Texel zendt de bijeenkomst in de kerk en op de algemene begraafplaats rechtstreeks uit via FM 106.1, op de kabel via 98.5 en via www.radiotexel.nl. De uitzendingen kunt u later terugluisteren en terugkijken.

Namens de kerkrentmeesters Douwe Kooiker

Orgel

De restauratie van ons orgel verloopt voorspoedig. 7 april wordt begonnen met het terugplaatsen van alle gerestaureerde onderdelen. Daar is de rest van de maand voor gereserveerd. Hierna zijn nog vier dagen nodig voor het intoneren. Al met al een heel bewerkelijke klus.

De bedoeling is om in juni tijdens een feestelijke dienst stil te staan bij het resultaat van de restauratie, het 50-jarig organisten jubileum van Jan Kruithof en het 40-jarige jubileum van Dyo Wassink. Allemaal heugelijke feiten om te vieren.



Begraven bij De Burght

In de graven van kerkhof De Burght kunnen volgens de wettelijke regels maximaal twee mensen boven elkaar begraven worden. Dit gebeurt voor een periode van twintig jaar, daarna kunnen de rechten verlengd worden. Wordt afgezien van verlenging dan kan een graf opnieuw gebruikt worden. Worden dan nog resten van overledenen gevonden, dan worden

die dieper in het graf bijgezet. Het is niet mogelijk om een graf te kopen. Een graf op kerkhof De Burght is beschikbaar voor iedereen die daar behoefte aan heeft.



Betaalde grafrechten worden op de rekening van het kerkhof bewaard, jaarlijks komt 1/20 deel van dit bedrag beschikbaar voor het onderhoud van het kerkhof. Wilt u voor een langere periode de grafrechten regelen dan kan dit door een bedrag in depot te zetten op de rekening van het kerkhof. Dit kunt u vooraf regelen, in uw testament beschrijven of het aan uw nabestaanden overlaten. Uit dit depot wordt dan een toekomstige verlenging betaald. De grafrechten zijn bedoeld voor het onderhoud van het kerkhof als geheel, niet voor het onderhoud van de grafbedekking. Dat is de verantwoordelijkheid de 'rechthebbende', meestal een familielid die de contactpersoon is voor de beheerder van het kerkhof. Is er een depot dan kan ook afgesproken worden dat de beheerder het onderhoud van de grafbedekking op kosten van dit depot laat uitvoeren.

Weet u nu al een geschikte plek als laatste rustplaats op het kerkhof dan kunt u een bepaald graf reserveren. Ook van dit bedrag komt jaarlijks een deel beschikbaar voor het onderhoud van het kerkhof. Wordt er binnen de reserveringsperiode iemand in het graf begraven, dan wordt het resterende bedrag in mindering gebracht op de dan te betalen grafrechten. Reserveren is niet echt nodig, er is ruimte genoeg, maar het geeft zekerheid wanneer u zeker wilt zijn van de beschikbaarheid van een bepaalde plek.

Wanneer grafrechten niet worden verlengd verwijderen we de grafbedekking pas wanneer het graf opnieuw wordt gebruikt of wanneer het er verwaarloosd uit gaat zien.

Wilt u meer informatie dan vindt u het reglement van het kerkhof en de voorschriften voor de grafbedekking op onze website <https://www.pkndenburg.nl> of kunt een vraag stellen via beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl of 0630129404.

Rechthebbende gezocht

I.v.m. het aflopen van de grafrechten proberen we contact te krijgen met de rechthebbende van graf 20173, mvr L. Kersbergen-de Bloois. In dit graf zijn begraven: A. de Bloois, H. de Bloois en C. Verhoeven. beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl of 0630129404.



Kloutjeszoekers

Vrijdag 28 februari heeft een delegatie kloutjeszoekers (tussen de sneeuwkloudbolletjes) een bezoek gebracht aan de Amaliaweg 11

We kregen een fantastische sneeuwkloudbolletjes Texel uitleg over de hele gang van zaken o.a. over de diverse soorten kleuren en maten en vervolgens over de hele wereld worden verstuurd Deze interessante rondleiding werd verzorgd door Piet en Jolanda van Groningen inclusief koffie/thee koek en een echt West-Fries sneeuwkloudbolletjesgedicht. Zoon Bram (Galanthus mede bedrijfs-fanaat van van Groningen) had de eerstvolgende bezogegroep onder zijn hoede. Froukje Vlaming.

Toren van De Burght

Zware zwerfstenen, in de voorlaatste IJstijd op Texel beland, dienen als fundament van de toren. Dit is te zien aan de noordkant van de toren. Oorspronkelijk was de toren lager en had deze een houten met leien gedekte spits. In 1527 had noodweer een gedeeltelijke instorting van de toren tot gevolg. Er was toen geen geld voor de wederopbouw. De Staten van Holland verleenden daarom een 'octrooi'. Het recht om accijns te heffen op ingevoerde sterke drank, wijn en bier. Een anker (35liter) brandewijn leverde drie gulden op, een vat wijn dertig stuivers en een vat bier twintig stuivers. Texels bier en brandewijn werd minder zwaar belast. Het octrooi leverde tot 300 gulden per maand op, een fors bedrag voor die tijd. In 1604 kwam de herbouw van de toren gereed, hoger en nu met een bakstenen spits.

In de Franse tijd is de toren, net als veel andere torens, onteigend. Als vergoeding daarvoor is de wedde van de predikant, 800 gulden per jaar, vervolgens door de staat vergoed. Nog steeds is de burgerlijke gemeente eigenaar van de toren, de vergoeding van het predikantensalaris als compensatie bestaat al lang niet meer.



Bij de verbouwing in 2020 kwamen enkele grote granieten zichtbaar die ook in 1952 zijn gezien. Volgens een krantenartikel over het archeologisch onderzoek in 1952 werd aangenomen dat deze bij de bouw van de toren terzijde zijn gelegd. Het is mogelijk dat zij vroeger gebruikt zijn als fundering voor de eerste toren of voor de fundering van een klokkenstoel die er daarvoor geweest zou kunnen zijn. Om de aanleg van de toiletgroep mogelijk te maken zijn deze grote keien wat dieper onder de grond gewerkt.



Kroonluchter Kikkert

Albert Lambertszoon Kickert (later Kikkert), 28-1-1635 Enkhuizen, vestigde zich in 1682 op Texel als kastelein en strandvonder. De zandloper komt voor in het huismerk van de familie Kikkert. ET staat mogelijk voor Enkhuizen en Texel.

Er is een ander wapen van de familie Kikkert bekend, dit staat op zijn grafsteen (zie begraven in het kerkgebouw) hij overleed in 1697.

In dat zelf ontworpen gevierendeelde wapen is o.a.



een kikker te zien, verwijzend naar de familienaam. De drie boven elkaar geplaatste haringen herinneren aan het stadswapen van Enkhuizen.

Foto: Pieter de Vries

Waddengemeente

Texel Oosterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137
Email:dsgeertje@gmail.com

Email: ewjvleersum@gmail.com

Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997
Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel
NL19RBRB069 5893 211
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946
Penningmeester Diaconie : Mw.Heike Bremer
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100
Kopij kerkblad : Erna DrijverTuinema ;marcodrijver@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezonagsbrief@waddengemeente.nl
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930



Protestantse Waddengemeente Texel

Diensten:

6 april Oudeschild 10.00uur Drs Co Boon
13 april Oosterend 10.00uur Ds. Geertje de Vries
19 april Oosterend 21.30 uurDs. Wikke Huizing m.m.v Maartenscantorij
20 april Oosterend 9.30uur Ds. Geertje de Vries m.m.v blazers Excelsior
Cocksdorp11.00uur Ds. Geertje de Vries
27 april Oudeschild 10.00uur Drs Co Boon
4 mei Oosterend 10.00uur Ds.E v Leersum
11mei Cocksdorp 10.00uur Ds Geertje de Vries



Van de voorzitter:

Een bewogen maand ligt achter ons. Er was veel lief en leed te delen.

Een volle kerk nam afscheid op een bijzondere en dankbare manier van Grietje Trap Ellen.

Dominee Evert van Leersum schetste een prachtig beeld van de lieve betrokken vrouw in onze Gemeente.

Arjan had op zijn eigen kunstzinnige manier in het doopvont prachtige kleurrijke bloemen gestoken.

We zullen het duo missen langs s'Heren wegen, want de rondjes waren talrijk, als het even mooi weer was

dan kwamen ze samen voorbij, even stoppen, even bijpraten en weer verder.

Het hele gezin zal moeder missen, ze laat een lege plek achter maar heel veel kostbare herinneringen. Naast mij in de kerk zat Fulps Duinker en ik dacht wat hoor ik. Hij liet even zijn klompen op de grond zakken, ik keek beter en zag een paar bijzondere zwarte houtgesneden klompen.

Zo hebben we allemaal onze eigen manier om ons medeleven te tonen. Prachtig.

Er gebeurde ook wonderlijke goede dingen, op bezoek in het ziekenhuis trof ik een montere Kees Bas. Hij was in de kleren en keek naar buite naar het mooie weer.

“Ben je op de fiets?” Ja dat was ik. Het kriebelde bij hem. Na 3 weken coma was dit voor mij een bijzonder gebeuren.

“Heb je verlangst naar huus Kees? Naar de lammerij? Hij knikte ja, en dat was niet verwonderlijk. Ik belde zijn behulpzame buurman, die nu alles waarneemt. En er volgde een mooi gesprek.

“Zijn er veel tweelingen?” Ja en het is mooi weer, alles gaat heerlijk naar buiten.

Het hart was gerust. Afgelopen maandag is hij voor verdere revalidatie naar de Koog overgeplaatst.

Ja het is een geschenk: Gezondheid.

Een gelukkig echtpaar Syb & Thea 50 jaar getrouwd en overal harten! Gerrit had houten bankjes gemaakt, ja mini bankjes, zeer kunstig, waar een borrelglasje in kon.

Een borrel op de gezondheid!

Erik Hutink loopt gelukkig ook weer te wandelen in en om Oosterend.

We schrikken soms behoorlijk en zijn blij als het met een sisser afloopt.

Hij assisteert nu bij de techniek bij Jan Krotje.

Een ander geschenk kreeg ik dat ik de honden uitliet.

Jan en Inge Daalder kwamen me achteroprijden.

“Erna stop eens even, we hebben wat voor de kerk”.

Inge toverde uit een tas twee prachtige koperen kandelaars.

“We dachten dat is wel wat voor op de grote tafel!”

Daar liep ik dan, met twee honden en twee

kandelaars. Prachtig, ze prijken op de tafel.

Namens iedereen van de Waddengemeente heel hartelijk bedankt.

Op de kerkenraadsvergadering vroeg Klaas de Vries de aandacht voor een bijzondere opname in de Zeemanskerk.

Het ging om Verborgten Verleden. Misschien heeft u het gezien? Het waren mooie televisieopnames, de voorvaderen van “Donny Ronny” woonden ooit aan de Ruyterstraat.

Mede door speurwerk van archivaris Jan Brouwer was er het een en ander ineens duidelijk uit zijn verleden. Hoe belangrijk kunnen grafstenen zijn? Verleden en heden kwamen zo in een mooie lijn te staan.

Ook een memorabel gebeuren was de dienst waarin ons uitleg werd gegeven over het diaconale project. Met een filmpje zagen we beelden van de school en de opvang in Nepal. De “vader” en de organisator in Nederland waren er beiden om te vertellen erover. Veel dank aan Heike en Kees Bremer die dit geheel begeleiden en het ook op het spoor kwamen.

De wereld kan voor deze weeskinderen een beetje beter worden.

Kinderen zijn de toekomst.

Ook is het belangrijk om in onze kinderen te investeren. Geertje legde contact met de Vliekotter om Palmpasen en een gezellige Palmpasen optocht nieuw leven in te blazen.

De week voor Pasen zal dat weer plaatsvinden. Heel blij mee.

De feestdagen zijn erom gevierd te worden.

Ik beloofde u een paar maande terug om me sterk te maken voor de jarigen, om het weer te kunnen melden.

Er kwamen geen negatieve reacties dus ik sluit af met een mooi rijtje met jarigen van 75+ in april.

Ik wens u hele goede Paasdagen, ook namens Marco, het is het grootste geschenk wat we mogen ontvangen.

Een heel bijzonder gegeven.

Erna Drijver Tuinema

Samen Passion kijken!

Op donderdag 17 april wordt zoals ieder jaar The Passion uitgezonden. Dit keer vindt het muzikale evenement plaats in Terneuzen. Het Paasverhaal wordt hierin op een unieke wijze verteld. De cast, vol bekende Nederlanders, zingt, presenteert en speelt dit verhaal. En natuurlijk zijn er de persoonlijke verhalen van de mensen die het grote verlichte kruis volgen door de straten van de stad.

Veel mensen kijken naar deze uitzending. Maar samen kijken is nog veel leuker. Daarom staan de deuren van de Parel, Oesterstraat 5 in Oosterend, vanaf 20.15 open voor iedereen die mee wil kijken op een groot scherm. Er is koffie en thee met iets lekkers. En na afloop is er gelegenheid om nog na te praten over wat je hebt gezien en beleefd.

Weet je welkom, en neem gerust iemand mee.

Diensten rond Pasen

In de Stille Week organiseren we eilandbreed de volgende diensten.

Op Witte Donderdag om 19.30 uur is er dienst in Den Burg. Ds. Geertje de Vries gaat voor in een viering van brood en wijn.

Op Goede Vrijdag is er een dienst in Den Hoorn, waarin de zeven kruiswoorden centraal staan, omlijst met liederen en gedichten; ds. Evert van Leersum is de voorganger. Aanvang 19.30 uur.

Op Stille Zaterdag leidt ds. Wikke Huizing de dienst in Oosterend. Daaraan zal ook de Maartenscantorij haar medewerking verlenen.

Op Paasmorgen zijn we in de Waddengemeente twee diensten.

Om 9.30 is er dienst in de Maartenskerk. Vijf blazers van Excelsior begroeten ons al buiten de kerk met feestelijke paasmuziek.

Om 11.00 uur is er dienst in De Cocksdorp.

In beide diensten is ds. Geertje de Vries de voorganger.

1/4Mw J.Witte Dros

2/4Mw M.A Moens-Dijkshoorn

3/4Mw M Vonk van der Meer

3/4 Dhr J Mechielsen

6/4Dhr S.C Eldering

10/4Mw L.G.M van Dompelaar Kouwenberg

15/4Mw L.J M Eldering Corporaal

15/4Mw H.J Boon Kikkert

17/4Mw M Krotje Bakker

24/4Dhr F.H.W van Tatenhove

24/4Dhr J.W.Boon

26/4Mw J.Koopmans van Leeuwen
27/4Mw M.E.W.Spanjaard
29/4Mw E.M.Mechielsen-Breman.

In memoriam Grietje Trap- Ellen

Op 7 maart is overleden Grietje Trap-Ellen in de leeftijd van 91 jaar. Ze verbleef de laatste weken in de Hollewal, maar daarvoor woonde ze op 't Hofje 1 in Oosterend. Het dorp en de kerk waren haar lief. En we kennen haar als een betrokken dorpsgenote, die attent was in haar meeleven en vaak het goede woord wist te vinden. We hebben dat ook gehoord in de herinneringen die gedeeld werden en in de verhalen die daarna loskwamen. Ze wist misschien zelf niet eens altijd wat ze voor anderen betekende. Op 14 maart hebben we afscheid van haar genomen in de Maartenskerk. We hebben met elkaar liederen gezongen, die ze zelf had uitgekozen, en waarin de dankbaarheid de boventoon voerde. Want er was veel om dankbaar voor te zijn. We hebben gelezen over de regenboog, waarin mensen zo verschillend als ze zijn, met elkaar verbonden zijn in Gods trouw. En over de liefde waar Paulus hoog van opgeeft, omdat hij ontdekt heeft wat liefde vermag.

't Is liefde die ziet

Hoe opnieuw te beginnen

Die ieder verdriet

Ook de dood kan overwinnen

In dat vertrouwen hebben wij Grietje Trap uit handen gegeven

In de handen van God die ons aller leven draagt.

Mogen ook wij dat ervaren in de dagen die komen.

Ds. Evert van Leersum

Nogmaals 4 en 5 mei

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat we onze vrijheid terugvonden

Ook nu staan we weer stil wat vrijheid te diepste betekent en gedenken we wat vrijheid ons kost. Het thema dat vastgesteld wordt door nationaal comité 4 en 5 mei is dit jaar *Vrijheid deel je met elkaar*. Een thema dat we ook centraal willen stellen in de zondagse dienst van 4 mei.

Wanneer een gedicht heeft dat goed bij dit thema past – of bij 4 en 5 mei in bredere zin - dan kunt u dat via mail aanleveren (ewjvanleersum@gmail.com) of via de brievenbus van Koetebuurt 2.

Ds. Evert van Leersum

Palmpasen

Op zaterdag 12 april, de dag voor Palmpasen, vindt er een heuse optocht plaats rondom de Maartenskerk. De kinderen van de Vliekotter knutselen een mooie palmpaasstok op school. Ds. Geertje vertelt het verhaal en leert daar ook een liedje bij. Als kerk zorgen we ervoor dat alle kinderen wat lekkers aan hun stok kunnen hangen. Al die versieringen hebben namelijk een symbolische betekenis. De groene linten en/of crêpepapier om de stok en groene takjes staan voor de overwinning van het leven op de dood, zoals groenblijvende planten de winterkou trotseren.

Een krans van snoepjes, paaseitjes, doppinda's, chipjes, etc. verwijst naar de kringloop van het jaar, het leven dat niet eindigt maar verdergaat. De zoete dingen zijn een teken van het goede leven dat God geeft.

Boven op het kruis hoort een broodhaantje: een haan kraait als de zon opkomt, bij het begin van een nieuwe dag. Zo is de haan een teken van waakzaamheid, en van nieuw begin.

Daarom staat een haan ook vaak op een kerktoeren. De haan herinnert ook aan het lijden van Jezus, denk aan het verhaal waarin de haan drie keer kraait nadat Petrus drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent.

Op zaterdagmorgen 12 april om 11.00 uur komen de kinderen naar de kerk om de optocht te lopen. Wat zou het leuk zijn als ze daar ook wat publiek bij hebben. Wees dus welkom!



Overpeinzingen van een aardebestormer...

Als God almachtig is, waarom is er dan zoveel kwaad in de wereld, dat is een vraag die de gelovige mens al wel honderden jaren parten speelt. Waarom blijft het kwaad in de vorm van haat, geweld, oorlog, ruzie, etc. maar voortduren? God is toch almachtig, waarom laat Hij dat toch toe, zoveel kwaad in Zijn schepping die wereld heet? Een antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig. Maar als God daarin zo almachtig was, zou ik niet graag in Hem willen geloven. In een wrede God die de oorlog in Oekraïne maar laat voortduren, die toelaat dat de mooie binnenstad van Arnhem zomaar door brand verwoest wordt, die toelaat dat onschuldige kinderen sterven of dat vliegtuigen uit de lucht worden geschoten... Beste lezeressen en lezers, almachtig is God als schepper van hemel en aarde. Almachtig is Hij in het bedenken en realiseren van de schepping waarin wij mogen leven met mensen en dieren en bomen en

zorg dragen voor de kwetsbaren in onze samenleving, zowel dichtbij als ver weg.



Na de meditatie gaven de heer Henk Hooghuis, oprichter en directeur in Nederland van de stichting, en de lokale directeur van het kinderkuis ter plaatse, de heer Nischal Shakya een uitgebreide presentatie over het werk in Nepal. Ze vertelden over de

gang van zaken in het kinderkuis, de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en de successen die ze hebben behaald. Gemeenteleden kregen een duidelijk beeld van hoe hun steun bijdraagt aan het welzijn en de toekomst van deze kinderen.

Tijdens de dienst werden de gemeenteleden actief betrokken bij het thema 'een steentje bijdragen'. Samen kleurden ze twee mozaïek-harten in, een activiteit die tijdens het koffiedrinken werd voortgezet. Deze kunstwerken werden later aan de directeur meegegeven om in Nepal een plek te krijgen, als symbool van de verbondenheid tussen de Waddengemeente en het kinderkuis.

Een bijzonder moment was de overhandiging van een cheque ter waarde van €2000 door Jantine Brouwer, voorzitter van het diaconale team. Dit bedrag vormt de helft van de jaarlijkse bijdrage van €4000 die de Waddengemeente gedurende twee jaar aan het project toezegt. Deze financiële steun is essentieel voor het voortbestaan en de ontwikkeling van het kinderkuis.



De gasten, de heren Hooghuis en Shakya, werden hartelijk ontvangen door Heike en Kees Bremer, die hun huis openstelden voor verblijf. Gemeenteleden die naast de bijdrage van de diaconie een extra gift

willen doen, kunnen dit overmaken naar het rekeningnummer van de stichting IBAN: NL90 INGB 0000127313 t.n.v. g: , te weten: vinden op hun website: Stg Shide Children Home Dharan. De dienst was een inspirerende samenkomst waarin geloof, gemeenschap en naastenliefde centraal stonden, met een bijzondere focus op de ondersteuning van kinderen in Nepal.



De collecten brachten in februari 2025 € € 597,85 op, waarvoor onze hartelijke dank.

Het rooster voor april 2025 ziet er als volgt uit:

Zondag 6 april: (40-dagentijd) **1^e collecte:** KIA zending Golfstaten: de kracht van Bijbelverhalen
Zondag 13 april: (40-dagentijd) **1^e collecte:** Prot. Kerk Nederland: missionaire kansen met Pasen, **uitgangscollecte:** diaconie
Zondag 20 april: (Pasen) **1^e collecte:** KIA Noodhulp Oekraïne, **uitgangscollecte:** diaconie
Zondag 27 april: **1^e collecte:** diaconie, **uitgangscollecte:** Voedselbank Texel
Zondag 4 mei: **1^e collecte:** KIA Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie Protestantse Waddengemeente. U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de collectdatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal Team.

Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.

Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn. De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526

Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874

Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566

Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28

Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes zes vijf vijf twee vijf of dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag.

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Vertrouwenpersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede (degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75)

Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com tel. 050-5535912 en kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl



Kerkdiensten april

alle diensten beginnen om **10 uur** tenzij anders aangegeven.

13-04 Den Hoorn Ds. J.F. Idzenga (Alkmaar)

Palmzondag

Coll.: Missionair Werk Nederland

17-04 Den Burg 19.30 uur Ds. G. de Vries (Oosterend)

Witte Donderdag

Heilig Avondmaal

20.15 uur Passion kijken in De Parel

18-04 Den Hoorn 19.30 uur Ds. E. van Leersum

Goede Vrijdag

19-04 Oosterend 21.30 Paaswake Ds. W. Huizing

Stille zaterdag

20-04 Den Hoorn Ds. E. van Leersum m.m.v.: fanfare D.E.K.

Pasen De Koog Ds. Wichers-Kaat (Vriezenveen)

Coll.: Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne (in beide diensten)

27-04 De Waal Ds. van Arkel (leusden)

Coll.: Eilandelijk Diakonaal Werkverband; project De Deel Den Burg

04-05 Den Hoorn Ds. J. Vonk (Hommerts)

Coll.: kerk in Actie; Noodhulp Soedan

Afwezig

Van 25 april tot 2 mei is ds. Geertje afwezig.

Van de kerkenraad

Dit jaar loopt de termijn van Joke Sabelis als diaken af. We zijn blij dat ze zich ook de komende vier jaar als diaken wil inzetten. Ondertussen blijven we op zoek naar iemand die in Den Hoorn de techniek kan ondersteunen, een ouderling, een scriba en een

kerkrentmeester. Weinig arbeiders in de wijngaard en een grote missionaire opdracht, dat knelt soms. De kerkenraad sprak uitvoerig over de zomerdiensten en besloot dat we deze zomer vijfmaal zowel een dienst in De Koog als in Den Hoorn houden. Fijn dat we dan hulp krijgen van een gastambtsdrager van een van de andere PKN-gemeenten. Als het weer meezit, zal er een dienst in de Koog buiten gehouden worden, in de 'luistertuin' van huisje Mosk. We hopen lessen te

leren van deze vijf keer waar we volgend jaar weer wat aan hebben.

Op Hemelvaartsdag ontvangen we in en tijdens de koffie na de dienst de inmiddels jaarlijkse reünie van de familie Lap.

Een werkgroepje gaat zich buigen over de (her)inrichting van de Hoornder kerk en zal met een voorstel komen. Goed zichtbaar zijn en blijven in de dorpen is een punt van voortdurende aandacht. Niet alleen door onze gebouwen, maar ook door activiteiten en nieuws in de dorpskrantjes bekend te maken. De Weelder (dorpskrant van de Waal) gaat ds. Geertje interviewen. In de Hoornder staat binnenkort nieuws over ons jubileumjaar 600 jaar Hoornder kerk. Etc.

Op 7 mei krijgen we bezoek van onze classispredikant Peter Verhoeff. Hij komt eens per zoveel jaar met de predikant en kerkenraad praten en dat zijn steeds boeiende gesprekken.

Het is tot nu toe niet gelukt om een HBO-student theologie voor een stageplaats te interesseren. Hun stagejaar gaat in februari in en wij besloten in januari, na de gemeenteavond, om op zoek te gaan. Dat was te krap. We hopen volgend jaar wel iemand te vinden en gaan een advertentie zetten op de studenten-stage-vacaturebank van de Christelijke Hogeschool Ede.

Ds. Geertje heeft inmiddels heel wat kennismakingsgesprekken achter de rug. Ze vertelt dat ze zich welkom voelt en daar blij mee is.

We zijn blij dat we het jaar konden beginnen met het verwelkomen van een aantal nieuwe gemeenteleden. Sommigen hebben zich al voorgesteld in het interview in de contactbrief. Hartelijk welkom! Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad, Fiet van Beek



In memoriam Aly Boot-Visser

4-2-1939 - 15-1-2025

Ik voel de winde Gods vandaag

Vandaag hijs ik het zeil

Aly Visser werd op 4 februari 1939 geboren op de Groeneplaats in Den Burg. Ze was de middelste dochter uit het slagersgezin van Fulps Visser en Marie de Jong. Aly werd Hervormd opgevoed.

In 1963 trouwde ze met Kees Boot uit De Waal en gingen ze in het kleinste Texelse dorp wonen. Ze kregen drie dochters.

In begin zeventiger jaren nam ouderling Piet Broekman afscheid van de Waalder kerkenraad en Aly werd gevraagd om hem op te volgen. Haar idee was om deze taak een paar jaar te doen. Die paar jaar werden er ruim 40! Elke zondag zat ze in de kerkenbank, naast Hein Tjepkema en Flip Breman. Maar, daar hield het niet mee op. Op zaterdag werden de voorbereidingen getroffen voor de dienst van zondag. Samen met Maatje Tjepkema zorgde ze ervoor dat de kerk netjes was, de koffiekopjes klaar stonden en de liedborden correct ingevuld werden. Ook bezocht ze de vergaderingen van de kerkenraad Waal, Koog en Hoorn. In de beginjaren zat Kees Boot met kromme tenen, wanneer ze meereed met Jan Lok in zijn witte DAF. Lok had 1 kunstooog en daardoor niet alles meer helder en scherp in beeld. Gelukkig heeft hij haar altijd goed thuisgebracht. Later was Hein Tjepkema een veiligere chauffeur. In 1999 ging Kees met pensioen en zou Aly stoppen als kerkenraadslid zodat ze konden genieten van de kleinkinderen en vakanties. Helaas mocht dat niet zo zijn. Kees overleed op 31 juli en Aly besloot om nog 'even' door te gaan met het kerkenwerk. Voor haar is dat heel fijn geweest. Zo werden vele stille zondagen opgevuld.

In 2004 werd het tijd om echt te stoppen. Samen met Hein Tjepkema nam ze afscheid. Gewaardeerd met een koninklijke onderscheiding werd een waardevolle periode afgesloten.

Aly overleed op 15 januari 2025 in het verpleeghuis in Den Burg, waar ze de laatste jaren woonde. Het afscheid vond in besloten kring plaats, in haar geliefde kerkje in De Waal.

Zoals een boot langzaam achter de horizon verdwijnt...

Rollator

Op verzoek van een gemeentelid heeft de diaconie een rollator aangeschaft (een rode) voor gebruik in De Hoeksteen en Hoornder kerk. Met dank aan Joke Sabelis kunnen we melden dat die inmiddels is gearriveerd en klaar voor gebruik. Ook voor de Schuilhut en Koger kerk is er een aangeschaft. Die moest besteld worden en zal zeer binnenkort arriveren. Het is handig als de koster of organisator van een bijeenkomst een seintje krijgt als iemand hem wil gebruiken. Dan zorgen we ervoor dat hij klaar staat.

Jeugd van Vroeger

De Jeugd van Vroeger komt op de maandag van de Stille Week bijeen. Op 14 april om 15.00 uur is iedereen welkom in De Hoeksteen. Graag even

opgeven bij een van de organisatoren (Jacob Lap, Henk van den Top) als je van plan bent te komen.

Verhuur Pastorie

Zoals bekend is ds. Geertje vanaf 1 februari jl. voor een periode van 2 jaar bij ons als dominee werkzaam. In die periode wordt de woning op Hoge Achterom 4 niet als pastorie gebruikt.

Ds. Geertje woont immers in Oosterend.

Dat geeft ons de mogelijkheid de woning tijdelijk te verhuren. Prettig voor woningzoekenden en prettig voor onze financiën. In januari en februari konden we Len Goënga en zijn gezin gelukkig maken. De verbouwing van hun huis liep wat uit en zij konden gebruikmaken van de pastorie.

Op dit moment, tot 1 juni a.s., wordt de pastorie gebruikt door een huisarts in opleiding.

Vanaf 1 juni tot 1 januari 2027 wordt Omring zeer waarschijnlijk de huurder en zullen er tijdelijk mensen wonen die in de zorg werken.

Herman Ridderinkhof

Demtex: wisseling van de wacht

Via de stichting Demtex wordt het gebruik van de Hoeksteen en onze kerken voor trouwerijen, begrafenissen, concerten etc. geregeld. In de afgelopen jaren was daar ook meestal iemand voor in loondienst: de coördinator. Vanwege ziekte werd die taak de laatste periode geheel belangeloos uitgevoerd door de voorzitter van het bestuur, Gerrit Wolters.

Gerrit heeft afgelopen winter besloten om te stoppen. Logisch gezien zijn leeftijd. Gelukkig blijft Gerrit betrokken, helpt hij bij de overdracht en blijft nog verantwoordelijk voor een aantal zaken. Maar aanspreekpunt en coördinator is Gerrit sinds 1 maart niet meer.

We hebben besloten om op een iets andere manier verder te gaan. Een coördinator in loondienst zoeken we niet. We gaan proberen met een aantal mensen de taken uit te voeren, op vrijwillige basis. Cora Vlaming bood aan om hierbij te helpen. Sterker: vooralsnog is Cora het eerste aanspreekpunt en de coördinator. Een mail of telefoon van en naar Marken is net zo snel als naar Loodsmansduin ...

In overleg met Stefanie Bremer, Alie Vlaming en Herman Ridderinkhof worden vervolgens de taken verdeeld. We hebben nadrukkelijk ook afgesproken dat we werkenderwijs gaan zien of dit gaat werken. We gaan het proberen.

Herman Ridderinkhof

Groeten uit Huisje Mosk

Afgelopen maand hadden we zomaar Zomergasten in het voorjaar en dus kon de Kogerkerk weer even drie dagen open. De eerste golf toeristen was wegens de voorjaarsvakantie aangespoeld, en het was voor het eerst weer wat drukker in de straten. Toch wist ik niet zeker hoe de openstelling zou gaan. Het was nog best koud, en waar er in de zomer veel mensen een beetje rondslechteren en uit nieuwsgierigheid de kerk in struinen, liep iedereen nu



nog vastberaden rond, ongetwijfeld op weg naar een kop warme chocolademelk.

Maar toen ik na de eerste dag vroeg hoe het was gegaan, vertelden de vrijwilligers dat ze verbaasd waren hoeveel mensen er waren gekomen. En op dag twee was de kaarsenbak zelfs zo vol dat mensen moesten zoeken naar een plekje. Zoals we van de zomer al kenden, kwamen er ook deze keer weer verhalen.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het orgel, omdat ze dat instrument zelf jarenlang hebben beoefend. Mensen die voorzichtig vragen of ze misschien meerdere kaarsjes mogen branden, en even blijven zitten om stil te staan bij degenen die hen zijn ontvallen. Er is ruimte voor een lach en een traan, dat maakt de openstellingen zo bijzonder.

En ik mag meegenieten vanuit het huisje ernaast. Het huisje dat inmiddels een heuse tuin heeft! Wekenlang kwam er hier een draaimolen langs aan hovenieren, stratenmakers en een clubje vrijwilligers die de schuur hebben gebouwd.

Ergens aan het begin, toen er vooral nog woestenij te zien was, zag ik door het keukenraam iets wits in de verte. Toen ik buiten ging kijken, bleek het een eenzaam bloempje te zijn. Een krokus, misschien? Zomaar door de aarde heen gebroken. Een prachtig voorbeeld van de vruchtbare aarde die ons hier op het eiland omringt. Dankbaar ben ik, voor dat kleine krokusje, en voor alle mensen die dit project in bloei zetten.

Heb het goed en hou het goed,

Mijke van Leersum





De tuin van huisje Mosk

Achter huisje Mosk is een verrassend grote tuin. Die was tot op voor kort een grote overwoekerde bende. In de afgelopen maanden is daar verandering in gekomen. Met hulp van Conradine de Reus van NatuurGoed uit Oosterend werd er een mooi plan gemaakt en mede door financiering van het Waddenfonds leidt dat plan nu tot een mooie tuin met Texel-eigen planten, een klein podium, schelpenpaadjes, een grasveld en wat (fruit)bomen. We hopen er de komende maanden ook een (Flip) Bremman-herdenk-bank in te zetten. De tuin is natuurlijk in de eerste plaats voor de gasten, maar er staat meer op stapel. Het podium zal gebruikt worden voor een openlucht kerkdienst en kleine concertjes of bijeenkomsten waar een verhaal verteld wordt. Mijke van Leersum, Iris Stekelenburg en Fiet van Beek smeden daar plannetjes voor. Ideeën zijn welkom! In de laatste week van maart hebben Herman Ridderinkhof, Hans de Boer, Bert Nijeboer (Ermelo), Alfred Valstar en Herman Ridderinkhof een schuur in de tuin gebouwd. Een flink karwei waar ze vier dagen mee bezig zijn geweest en dat door een fijne samenwerking niet alleen goed maar ook gezellig tot stand kwam. Bijgaand een foto-impressie. Heel hartelijk dank!



Verlanglijstje

Nu de tuin van huisje Mosk er ook uit gaat zien als een tuin, zijn er weer zaken nodig: tuingereedschap. Helpt u weer mee? De diaconie vraagt uw gift voor een goede tuinslang en het aanschaffen van een pomp om water uit de put te kunnen halen. Graag vermelden gift t.b.v. tuin huisje Mosk. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een van de volgende zaken heeft staan en/of wilt schenken. Dick Kikkert, bekend om zijn 'groene vingers', heeft een lijstje gemaakt van wat er nodig is. Het gaat om een buitenbezem, tuinhark, snoeischaar en zaag, hakker of schop, een stevige schep, een kruiwagen, bladhark (klein en groot), stoffer en blik, handschepje, handkrabber om onkruid tussen de tegels weg te halen, stalen rooster om schoenen te vegen. Graag een berichtje naar de diaconie als u iets voor ons heeft: diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl.

